



*Sofia Rönnow Pessah*

*Mændene i mit liv*

*254 sider*

*Turbine*

Hvad synes man om en ung pige, der knalder til højre og venstre i lige dele lyst, forvirring, mindreværd og mangel på retning i tilværelsen?

Et stakkels individ der savner substans, retning?

En billig tøs?

En goddigger?

En skalpjagter?

Der er mange muligheder.

Det er dog lykkedes for den svenske forfatter at skrive sig til et sympatisk billede af en pige, der vil et eller andet med sit liv uden at vide hvad. Og som bruger sex som et middel på vejen og nedlægger og lader sig nedlægge af den ene mand - og en kvinde eller to - efter den anden. For så at stå tilbage som det spørgsmålstegn, hun lagde sig til rette på lagenet som. Eller efter en lejlighedsvis yderst kortvarig og flygtig følelse af forelskelse, ægthed og nærhed at blive bekræftet i sin ududelighed og sit mindreværd.

Det lyder umiddelbart spændende, og i visse passager også æggende, at være vidne til en lang, lang række små kapitler i hendes liv fra Tiago der elsker at slikke hendes fisse, mens han hiver i sin egen pik, over hende der tøver med sex, fordi hun aldrig har kysset en pige før, til ham der elsker at bestemme, hvornår hun skal ride hans pik, til ham der måske er Sveriges lækreste socialist, over Konrad og Amin og et hav af venners venner, folk fra studiet, løse bekendtskaber og mænd, hun samler op på et værtshus.

Som læser skal man ikke være sart, for sproget er meget direkte og ægte, og det skal forfatteren have pluspoint for.

Det giver bogen en dimension af ærlighed, når Sonia, bogens hovedperson, *lader hans pik mase sig længere og længere ned i halsen*

og alle mulige andre meget befriende og direkte vendinger som

*han knepper egoistisk men med en fandens fart. Det er ret fedt. Det er skønt at bolle med en, jeg ikke har repsket for.*

Imellem det hele, så får Sonia tanker som

*Spekulerer på om det altid vil være sådan her.*

*Et sidste øjeblik hvor intet var ødelagt, og håbet stadig levede.*

*Jeg er så pissenervøs og ked af det*

*Han er det bedste, jeg ved, og alligevel ikke nok.*

*For at straffe mig selv ser jeg på ham for at se, hvad jeg gør mod ham*

*Hans smerte skaber tomhed i mig*

*Eller også er vi bare for skadede til at være andet end venner*

*Jeg væmmes mere over mig selv end over ham*

Udsagn som ovenstående er guld værd at lede efter i romanen. For de giver et rigtig godt billede af, hvad det er for en pige, vi har med at gøre. Hun har da også været på angstdæmpende medicin, som hun så forsøger at fralægge sig. Nu forsøger hun så at dulme smerten over sin angst ved at misbruge sin seksualitet.

I disse tider hedder det måske ikke at misbruge, mere at gå efter sine lyster og sit begær på datingmarkedet.

Læs selv en dejlig bog der er fyldt med saftige sex-beskrivelse og underliggende, psykologiske mindreværdsformler.