



*John Aasted Halse*

*Dit sociale barn*

*217 sider*

*Frydenlund* Det fine ved bogen her er alle de dagligdags eksempler og cases den diskuterer op med. Meget vedkommende og noget som enhver forældre vil kunne nikke genkendende til. Når de andre ikke vil lege med dit barn. Når barnet har frygtet for fremmede. Når gruppesamspillet eller den enkelte ikke fungerer. Skal man begrænse de unges mobilforbrug. Hvordan sætter man grænser, der passer til barnets alder.

Disse spørgsmål bliver vendt og drejet og analyseret på og rådgivet i på en yderst behagelig og ikke-fordømmende måde. F.eks. at man aldrig må fortælle, at det er de andre børn, der er dumme, hvis de ikke vil lege med barnet. I stedet er det vigtigt at tage en snak med barnet om dets følelser. Hvorfor det er vigtigt for børn tidligt i livet af skabe fortrolighed og tillid med andre. Hvordan man taler med barnet om det, som det er optaget af.

Bogen kommer også godt omkring tidens nye begreb, FOMO, Fear of Missing Out, omkring alle de indtryk børn får fra de forskellige steder, det tilbringer sin tid i deres sociale arenaer, at ikke alting handler om jalousi og konkurrence, og hvordan balance findes med det selvkritiske og dominerende barn.

Og hvordan tackler man det, når barnet føler sig udenfor.

En let læst og aldeles glimrende bog skrevet af en af de meget vidende mennesker om børn og børnecirkler. Som er oplagt til forældre, der vil vide mere om, hvordan deres børn udvikler sig og indgår i sociale dynamikker med søskende og venner, lige fra vuggestuen, over børnehaven og op gennem folkeskolen.